

Τα χτυπήματα απανωτά. Το κοπάδι των καλοθελητών έπιασε και πάλι λιμάνι. Στο ταξίδι για το λιμάνι έκοψαν και πάλι εισιτήριο δυσφήμισης. Τελικά, το να επιβιώνεις αναπαράγοντας τα κακώς κείμενα μιας μεγάλης παρεξήγησης, μήπως αυτόματα σε τοποθετεί στο μέτωπο συνέχισης της ίδιας της παρεξήγησης; Μπορεί να μην είσαι ο δημιουργός της αλλά σίγουρα εκτελείς και εσύ τα καθήκοντά σου στο βωμό της αποχαύνωσης. Τί είναι τελικά πιο υποτιμητικό και προσβλητικό; Να υπογράφουν εις βάρος σου μια ανακοίνωση χωρίς τη συγκατάθεσή σου ή η κριτική που δέχεσαι για μια ανακοίνωση που ούτε καν γνωρίζεις πως μπήκε η υπογραφή σου;

Από τη μέρα του Σαββάτου ο Αστέρας δέχεται έναν καταγισμό από ειρωνικά και απαξιωτικά σχόλια. Αφορμή στάθηκε η πρωτοβουλία του «συλλόγου» να ευχαριστήσει δημόσια το αφεντικό ονόματι Β. Μαρινάκης για τη χορήγηση αθλητικού υλικού καλύπτοντας έτσι τις «ανάγκες» του συλλόγου. «...Φίλτατε κύριε Πρόεδρε, ο Σύλλογος μας, η Δ.Ε., οι αθλητές και ο κόσμος των Εξαρχείων σε θεωρούμε Φίλο της πολύπαθης γειτονιάς μας και του ιστορικού μας Συλλόγου και σε ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς...»

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όλοι αυτοί που διαβάσανε τα εγκωμιαστικά προς τον κο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να γνωρίζουν πως η πολυπαθής γειτονιά των Εξαρχείων δεν θα μπορούσε να θεωρήσει ποτέ φίλο της ένα μεγαλοπαράγοντα-μεγαλοεπιχειρηματία όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Παρακρατικοί αλαζόνες με πάμπολες φοροαπαλλαγές στο ενεργητικό τους, μεγαλοκαρχαρίες της διαπλοκής και αφεντικά με δις ευρώ σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό δεν έχουν καμία θέση δίπλα μας. Φίλοι της γειτονιάς των Εξαρχείων είναι αυτοί που τα έχουν βάλει με εμπόρους ναρκωτικών, φίλοι της γειτονιάς είναι αυτοί που τα έχουν βάλει με τους μπράβους, φίλοι της γειτονιάς είναι αυτοί που τα έχουν βάλει με τις μαφίες της περιοχής. Αυτοί είναι οι φίλοι της γειτονιάς κ. Ανδρέα Μαζαράκη.

Επειδή τυγχάνει να είστε δημιουργός αυτής της παρεξήγησης σας υπενθυμίζουμε ότι το μοναδικό τμήμα που έχει βοηθήσει ο Β. Μαρινάκης ήταν αυτό του γυναικείου μπάσκετ, για έναν και μόνο χρόνο, δίνοντας λεφτά για να μπαίνει στη φανέλα η επωνυμία των εταιρειών του (ΜΕΤΡΟ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ). Ένα γεγονός στο οποίο έμαστε φύσει αντίθετοι και φυσικά δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση πως κοσμούσαν τη φανέλα μας, παρά μόνον ότι μας μίκραιναν σαν ομάδα. Το ποδοσφαιρικό τμήμα στο οποίο και εμπλεκόμαστε άμεσα, έλαβε φέτος κάποιο υλικό το οποίο και αποφασίστηκε να επιστραφεί.

Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε θέσει ως μοναδικό πρόταγμα την αυτοοργάνωση της ομάδας, προβάλλοντας αξίες ελευθερίας και αλληλεγγύης εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, προσπαθώντας να εξαλείψουμε με αυτόν τον τρόπο την προβολή και ανατροφοδότηση τέτοιων εμετικών ανακοινώσεων, που παρουσιάζουν τα αφεντικά ως μοναδικούς σωτήρες των ερασιτεχνικών σωματείων και κατ' επέκταση ως αναγκαία ηθικά πρόσωπα του αθλητισμού. Οι δικές μας αντιφάσεις και παθογένειες είναι αυτές που επέτρεψαν την αναπαραγωγή τέτοιων συνθηκών. Δεν χρειαζόμαστε «καλές» μπάλες, ούτε «δυνατές» διοικήσεις, ούτε «αναγνωρίσιμους» παράγοντες, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ανθρώπους που θα βάλουν το εμείς πάνω από το εγώ, που δεν θα τους ενδιαφέρει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζονται. Η προσωπική διάκριση και προβολή θα τους είναι αδιάφορη και θα νοιώθουν ικανοποίηση πρεσβεύοντας τα παραπάνω ιδανικά μέσα από πραγματικά συλλογικές διαδικασίες. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια κάποιοι έχουν καταφέρει και μας έχουν βγάλει από αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεσμευόμαστε πως θα ξαναμπούμε σε αυτήν με οποιοδήποτε κόστος.

Κε Μαζαράκη, αντί να χάνετε το χρόνο σας με άσκοπες φλυαρίες, κολακειές και ευχαριστίες, μήπως θεωρείτε πιο σημαντικό να μας πείτε που ήσασταν όλα αυτά τα χρόνια, πέραν της επιφανειακής σας συμμετοχής, όταν η ομάδα πάλευε μόνη της, στηριζόμενη στους οπαδούς της, για την επιβίωσή της; Ποια είναι η βοήθεια σας όλα αυτά τα χρόνια; Θα σας απαντήσουμε εμείς. Εκμεταλλεύεσαι το όνομα του Αστέρα, διατυμπανίζεις πως είσαι πρόεδρος της ομάδας σε κανάλια, ραδιόφωνα και εφημερίδες με μοναδικό σκοπό και στόχο την προσωπική σου προβολή και ικανοποίηση. Η τελευταία σου πράξη στο όνομα του Αστέρα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την δημόσια παραίτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου και την παράδοση της σφραγίδας στο συλλογικό όργανο της συνέλευσης και τους ανθρώπους που πραγματικά τρέχουν τον Αστέρα, οι οποίοι σε αντίθεση με σας δεν έχουν το μικρόβιο της αυτοπροβολής. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση των παιχτών και σε σύμφωνη γνώμη των οπαδών, η ομάδα δεν θα συμμετέχει στις αθλητικές της υποχρεώσεις, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται τον υποβιβασμό της.

παίκτες και οπαδοί του Αστέρα Εξαρχείων

